

# Jaarkroniek 2020 tuingroep Abdij van Egmond



## 1. Januari tm maart 2020

Beste vrijwilligers en belangstellenden in de abdijs tuin,

De maand maart 2020 zullen we nooit meer vergeten. Ons hele leven is op z'n kop gezet. Alle plannen konden in de ijskast. Weg vakantie-ideeën, voornemens voor uitjes, etentjes, borrels, verjaardagsfeestjes. Weg vrijwilligersgroepjes, sportclubs, bezinning-retraites, reïntegratie-trajecten en nog veel meer. En in ruil daarvoor hebben we nieuwe onzekerheden gekregen. We worden teruggeworpen op onszelf.

In het begin deden we nog een beetje luchtig over het Corona-virus. Het was nog ver weg, met Brabant kwam het al dichterbij. De elleboogbegroeting was nog even wennen, het niezen in onze mouw ging al snel gemakkelijker. Allengs kwam het virus dichterbij; thuiswerken, zo min mogelijk reizen, de winkelwagentjes in de supermarkt werden alras frequent schoongemaakt en gebruikt om een afstand van 1,5 meter tussen de mensen te creëren. De onzekerheid kroop langzaam en onafwendbaar in mijn hoofd. Och wat zijn wij mensen toch nietig op deze aardbol met zijn uiterst dunne dampkring in het eindeloze heelal.

De lente kwam, net zoals andere jaren. Vogels zochten een plekje voor een nest, mannetjes en vrouwtjes lonkten naar elkaar, balsten en imponeerden. Bijen bestuiven de bloesem van de fruitbomen die ook dit voorjaar weer nachtvorsten moeten doorstaan. De natuur heeft geen last van Corona, de mens is slechts een onderdeel van de natuur - vaak een verstorend onderdeel - en heeft moeite om zijn gedrag aan te passen.

“Wanneer het leven iets anders van ons vraagt” (tekst geleend van iemand anders) kunnen we ons laten meevoeren door de golven en de stroming. Soms willen we dwars, soms zelfs er tegenin. Het accepteren van onzekerheid is moeilijk. Dat zijn we niet gewend, maar geeft wel rust.

Het leven in de abdij is ook langzaam steeds verder tot stilstand gekomen. In de abdijskerk zijn bij de dagelijkse en zondagse mis alleen nog broeders aanwezig. Het gastenhuis is gesloten, retraites en cursussen zijn gestopt. De winkel is gesloten en nog slechts enkele vrijwilligers werken in de kaarsenmakerij; op gepaste afstand van elkaar, om alle bestellingen van Paaskaarsen klaar te krijgen.

De vrijwilligersgroepen van Landschap Noord-Holland zijn stopgezet en dus ook onze werkdagen in de abdijs tuin. Slechts enkele tuin- en andere werkzaamheden vinden nog plaats, we houden gepaste afstand tot de Gemeente, die bestaat immers voor het merendeel uit oudere en kwetsbare broeders. Nog maar enkelen van ons doen het tuinonderhoud en we verdelen onze aanwezigheid over de diverse dagen van de week om de kans op fysiek contact te minimaliseren. De vrijwilligers van de boomgaard beperken zich ook tot het minimaal noodzakelijke onderhoud. We nemen ons eigen brood mee en eten op gepaste afstand....

Onze maandelijkse werkdag van 14 maart kon niet doorgaan en die van 12 april komt ook te vervallen. Ikzelf houd er rekening mee dat ook 9 mei niet door kan gaan.



Op 14 maart zouden we gaan planten in het Vleugelpark. De planten, struiken en bomen waren al geleverd. Met z'n tweeën hebben we die toch in de grond gekregen, want opkuilen - hoe lang dan? - was geen optie. De nieuwe waterleidingen naar het Vleugelpark heb ik al enkele keren gebruikt om de jonge plantjes water te kunnen geven.

Ook het gras bij de waterput is die dag nog ingezaaid. Verder is het terras bij de kruidentuin helemaal schoongespoet met een hogedrukspuit - ik denk dat dit vele jaren niet is gebeurd - . De broeders willen weer meer gelegenheid bieden voor kleine recreatie en lichte versnaperingen. Een klein terras bij de voorkant van de winkel staat ook nog op hun verlanglijstje. “Spiritualiteit en religie met de samenleving”.

Afgelopen weken hebben enkele vrijwilligers het afbrokkelende stucwerk op de buitenmuur van "Hof van Eggo" (een opslagruimte tegenover de vlindertuin) geheel vervangen en opnieuw geschilderd. De loodslab boven de raam- en deurkozijnen is vernieuwd en de buitenlantaarns opgeknapt. Een klus met veel voldoening.

Zoals jullie weten vierde broeder Thijs vorige zomer (hoe onbezorgd was het toen nog) zijn 50-jarige professiefest. Als tuingroep hebben we toen geld ingezameld voor een cadeau, maar



jullie waren zo genereus dat er na de aanschaf van een mooie fruitboom nog een flink bedrag overbleef.

Herman heeft hier "netjes op gepast". We hebben er nu 2 eendenmanden van gekocht en deze in De Beek geplaatst. Ik heb al een koppeltje op de oever gezien, aan de voet van de manden. Nu maar hopen dat de eenden willen nestelen. Aan voedsel en kroos hoeft het ze niet te ontbreken.



De verschillende natuurorganisaties in Nederland staan in deze tijd ook niet stil en hebben een online cursus ontwikkeld voor vrijwilligers getiteld: "leer je groen".

#### **Hoe krijg je toegang?**

Ga naar [www.leerjegroen.nl](http://www.leerjegroen.nl) en klik op Registreer op de onderste groene balk. Vul het formulier in met je mailadres (nummer is niet van toepassing), je voornaam en je achternaam. Kies je provincie en ga bij de knop *Kies jouw organisatie* naar Landschap Noord-Holland, en kies dan LNH vrijwilliger aangesloten vrijwilligersgroep

Na aanmelding kan je gelijk aan de slag en je krijgt een mailtje van Leer je groen met een wachtwoord om de volgende keer weer in te kunnen loggen. Let op, deze kan in je spambox terecht komen!

In de Privacyverklaring van de website **Leer je groen** staat wat er met je gegevens gebeurt en hoe je deze zelf kan wijzigen. Bij Landschap Noord-Holland is er een medewerker van het team Betrekken bij groen die als administrator kan zien wie welke modules gevolgd heeft.

#### **Vragen?**

Heb je vragen over de werking van **Leer je groen**? Kijk dan op <https://leerjegroen.nl/#help>. Hier staan de antwoorden op de veel gestelde vragen.

Voor andere vragen neem je contact op met Annika Langeveld, medewerker vrijwilligersondersteuning Landschap Noord-Holland.

## 2. April t/m juni 2020

Wat een stilte heerst er in de abdijtuin; er is nauwelijks vliegverkeer en vogels zingen hun hoogste lied. De eerste mezen hebben hun nieuwe nestkastje bij de Kapittelzaal betrokken. De Corona-periode heeft ook zo haar voordelen. Ik wil jullie als tuinwrijwilliger of andere betrokkene bij de abdijtuin op deze manier een beetje op de hoogte houden van de lopende activiteiten en ontwikkelingen.



### 60-jarige professiefest van Abt G. Mathijssen

Op 24 april vierde de abt G. Mathijssen zijn 60-jarige professiefest. 60 jaar geleden heeft hij de monastieke professie afgelegd in de St.-Paulusabdij te Oosterhout. Hijzelf wilde hier niet teveel aandacht aan schenken, maar de broeders hadden hun eigen ideeën en zij hebben er alles aan gedaan om binnen de gemeenschap een heerlijke viering te organiseren. In de avonddienst werd de "Akathist" gezongen (een Hymne uit de Grieks-orthodoxe traditie over de Heilige Drie-eenheid -red-). Op zaterdagavond volgde nog een feestrecreatie waarin door diverse broeders, o.a. br. Thijs een Middeleeuwse Marialegende in de versie van Gabriël Smit werd voorgedragen. Namens de tuingroep hebben wij de abt gefeliciteerd

met deze mijlpaal en bedankt voor de positieve opstelling jegens het tuinontwerp en tuinonderhoud. De broeders hebben dit feest vanwege het mooie weer in de tuin kunnen vieren, met een mooi bloemstuk van 'eigen grond'. Eind mei 'treedt' de abt af (abdicatie van abbatiaat) en wordt een nieuwe abt aangesteld.

### Waar is de brandnetel in de moestuin gebleven?

In de moestuin schieten gewenste en ongewenste plantjes de grond uit! heerlijk om zoveel zogenaamde wilde planten nu te zien bloeien. Maar dit jaar zijn daar bijna geen Brandnetels bij. Vorig jaar hebben we ze geoogst voor de brandnetelgier en met name in de Hügelbeten met wortel en al uit de grond gehaald. Dat was een goede zet want het leverde een prima gier op en dit jaar zijn er op die plekken veel meer verschillende wilde planten te vinden, bijv. Witte Dovenetel (bijen zijn er dol op), Stinkende Gouwe, Fluitenkruid, Lievevrouwebedstro, etc.

Jammer genoeg is de winde ook weer zeer actief. Ook de meerjarige planten doen weer hun best, de Asperges zijn boven de grond, de Aalbessen hebben al vruchtjes, de Smeerwortel bloeit en ga maar door. Er konden zelfs al eenjarige plantjes uit de kas in de volle grond worden uitgeplant.

Helaas heeft een van de 3 Hazelnootboompjes de droogte van vorig jaar niet overleefd, jammer natuurlijk maar de andere twee gaan het zeker redden onder meer door de aanleg van een extra druppelleiding! Hartstikke fijn dat de tuingroep hiervoor tijd heeft genomen.

Er staat nog veel meer "gezaaid goed" te wachten op een mooi plekje in de Permamoestuin! Wat dat betreft lijkt het alsof er niets aan de hand is in de wereld!

We houden afstand ten opzichte van elkaar, ook wanneer we in de tuin aan het werk zijn. Die situatie zal nog wel even duren, maar het leven in de tuin gaat gewoon door! vriendelijke groeten, Marie-Anne.



### Grote kas



Ook in de grote kas springen de groenten de grond uit, zowel binnen als buiten. Diverse soorten sla lonken naar ons om te worden geoogst. Frambozen, Druiven, Passieflora,



Oost-Indische Kers en noem maar op, hebben het erg naar hun zin onder bezielende verzorging van de broeders en vrijwilligers.

In deze droge tijd moet er vaak water worden gegeven en dan moet er veel gesjouwd worden met slangen en gieters om Kool, Bonen en andere buitenplanten van voldoende water te voorzien. Daarom kregen we

toestemming om op de andere hoek van de grote kas met behulp van 25 meter nieuwe waterleiding een 2<sup>e</sup> waterpunt aan te leggen. De dank van de kas-vrijwilligers is groot. De Asperges hebben we bij het graven ontzien, zodat zij over enkele jaren zijn volgroeid voor de oogst.

### Landschap Noord-Holland

Op 30 april stuurde Landschap Noord-Holland ons weer de “Nieuwsbrief Groene Vrijwilliger”:

<http://landschapnoordholland.m9.mailplus.nl/generic-service/code/servlet/React?enclId=FyEhVGPmVKcPs6s&acTld=4282185&command=openhtml>

### Tuin van br. Cor

Zoals jullie weten had broeder Cor al vele jaren een bloementuin in de hoek van het fietspad langs de kerk. Een markante plek, met mooie kleuren die je in de zomer al van verre kunt zien. De bloemen en takken worden in de kerk gebruikt voor bloemstukken. De laatste jaren gaat het onderhoud minder goed en raakte de tuin verwaarloosd. Gelukkig neemt een tuinvrijwilliger het onderhoud op zich, zodat de natuurlijke bloementuin in stand blijft.

Vanaf de tuin heb je uitzicht op het weiland van de “buurmanboer”. Nou ja..., weiland is het niet meer. Het gras werd “te oud” en het land is omgeploegd voor één seizoen Mais.

### Winkelentree

De winkelentree en de groenborders zijn ontdaan van hun winterse restanten, gras en onkruiden zijn verwijderd om ruimte te geven voor de groei van bloemen. De dode boom is weggehaald.

Aan de achtergevel was een noodoverstort voor regenwater die voor veel gespetter en verzakking van bestrating zorgde. Een paar handige handen hebben een mooie oplossing bedacht met minder overlast. En nu mag het gaan regenen..., maar helaas voorlopig nog niet.



### En verder...

Heel veel tijd besteed aan het water geven van planten, struiken en bomen, of besproeien van bijv. de Pax-tuin, Vlindertuin, of een pas ingezaaid grasveldje. Natuurlijk ook: maaien, snoeien, schoffelen en spitten. Bramen, brandnetels, kleeftuif, winde, het groeit weer weelderig, ook langs het hek van de Vennewatersweg. De composthoppen broeien zich lekker ‘groen’ en moeten af en toe worden omgeschept.

En er valt in deze zomerperiode nog veel ander tuinonderhoud te doen.

**Broeder Thijs** stuurde nog een link naar een interessante film “Grond is een levend organisme”.

[https://www.youtube.com/watch?v=12rcwaKzDY4&fbclid=IwAR2DW9A--tQVNgF2fNf9ynYDRgTl8D0A50pdLJ-wR\\_4L3YUyFihAJulirk](https://www.youtube.com/watch?v=12rcwaKzDY4&fbclid=IwAR2DW9A--tQVNgF2fNf9ynYDRgTl8D0A50pdLJ-wR_4L3YUyFihAJulirk)

### Boomgaard

De bomen en struiken in de boomgaard hebben volop gebloeid. De bijen van de imker waren erg actief, dus hopelijk komt er veel vrucht deze zomer (mits er geen nachtvorst komt). De vrijwilligers van de Pommologische vereniging hebben een interessante brochure gemaakt over de boomgaard (folder ligt in de gereedschapschuur).



**Tenslotte** wil ik zeggen dat ik het toch wel mis dat we als groep niet meer tegelijk bij elkaar zijn, de gezelligheid en verbondenheid. Ik hoop dat we over een maand of 2 weer (in kleiner) groepsverband bij elkaar kunnen komen. We houden je op de hoogte.

## **Br. Thijs wordt abt**



*Dankbaar voor de vele blijken van verbondenheid delen wij u mee dat de broeders van de Sint- Adelbertabdij broeder Thijs Ketelaars hebben gekozen als opvolger van abt Gerard Mathijssen die de dienst als overste van de abdij van Egmond 39 jaar heeft vervuld. De abtszegen zal op woensdag 24 juni 2020 om 9.30 uur in de abdijskerk worden toegediend door abt Maksymilian Nawara, abt praeses van de Congregatie van de Annunciatie.*

We zullen abt Thijs Ketelaars waarschijnlijk niet meer zo vaak in de tuin zien, vanwege drukke andere bezigheden, maar we weten dat hij ons op de achtergrond een warm hart toedraagt. We wensen hem veel wijsheid toe in deze nieuwe roeping. De rechterfoto heb ik genomen vanaf ons TV-scherm, van de "inauguratieplechtigheid".

## **Abdijwinkel**

De winkel is weer open en in het restaurant (Benedictushof) kan weer een kopje koffie, of thee getapt worden. Het terras bij de kruidentuin is opgeknapt en is bedoeld voor stille bezoekers (Stilteterras).



Ook hebben we de winkelentree aantrekkelijker gemaakt met een paar zitjes. Het werkt bijzonder goed, want afgelopen tijd waren de zitjes regelmatig bezet.

De planten vragen in deze warme weken voortdurend om water, maar de dankbaarheid straalt ervan af.

Ook de jonge aanplant in het Vleugelpark waardeert de wekelijkse waterplenzen, maar wat kost dat ons steeds weer veel tijd.....



De oude fiets bij de winkel is door een tuinvrijwilliger opgeknapt en staat weer te pronken bij de voordeur.

**Veelzijdig**

Soms gaat de tuingroep "de

lucht in" om losliggende dakpannen opnieuw vast te leggen....



en soms "de grond in", bij de aanleg van een nieuw stukje waterleiding.

**Vogels en insecten**

Inmiddels hangen in de tuin 35 nestkastjes voor mezen en andere vogels. Kenners zeggen dat er een aantal bewoond is (geweest), geweldig toch?



Ook het insectenhotel is gelukkig bewoond.



**Werkdagen juli en augustus:** We gaan weer voorzichtig beginnen met de zaterdagen. Wil je niet vergeten om je aan te melden door het e-mailtje ingevuld terug te sturen?

### 3. Juli t/m september 2020

Gelukkig !!!, We mochten weer in grotere groepen aan het werk in de abdijtuin. Jullie hebben gewerkt op:

- zaterdag 11 juli, met 6 personen en 2 coaches in de Bostuin en rondom de Parkweide;
- zaterdag 25 juli, met 4 personen en 2 coaches in de tuin naast de Sacristie;
- de werkdag van zaterdag 8 augustus is wegens de warmte een week opgeschoven. Op 15 augustus hebben 4 personen en 2 coaches de jonge aanplant in het Vleugelpark vrijgemaakt van woekerplanten;
- zaterdag 22 augustus hebben 7 personen en 2 coaches gewerkt in de Pax-tuin en op het Kerkplein.

Hartstikke nuttig en jullie hebben verschillende plekken een mooie onderhoudsbeurt gegeven.



Ook op andere dagen zijn de handen uit de mouwen gestoken, bijvoorbeeld bij de 2-wekelijkse bestrijding van de Japanse Duizendknoop, of door Marie-Anne in haar moestuin, waar een veelheid aan groente en fruit groeit. Stekjes worden gemaakt, zaadjes geplant en groenten en fruit geoogst. Helaas hebben de wespen haar pruimen ook ontdekt. De jonge Duindoornplantjes hebben zich goed genesteld op het zanderige talud langs de Vennewatersweg.



De "tuin van broeder Cor" begint er ook steeds mooier uit te zien (zie hiernaast), maar moet eigenlijk helemaal 'op

de schop'. Dat wordt een mooie winterklus voor onze tuingroep.

In de grote kas groeit groente en fruit weelderig, onder goede zorg van de broeders, maar ook van 2 toegewijde vrijwilligers. Er is een enorme variëteit aan salades, Palestijnse komkommer, mediterrane groenten, kruiden uit het midden-oosten, Courgettes uit alle windstreken zwarte tomaten, tropische vruchten en heerlijke groenten, met daarnaast pure Hollandse bloemkool.



Op deze foto een grote pompoen van ca. 40kg, die hangt in een net en wordt ondersteund door een paal. Zo hangen er nog een aantal pompoenen te wachten om geplukt te worden. Buiten de kas groeit ook veel groente en fruit. De keuken 'plukt er de vruchten van' en de broeders en gasten eten gezond van eigen bodem.

Danny Beentjes (de handige buurman van de abdij) heeft de invoer van de takken-versnipperaars smaller gemaakt, waardoor de



machine minder vaak vastloopt. Inmiddels hebben we de oude takkenril achter de garages weggewerkt. Ook is een andere takkenril bijna weggewerkt. Vele kruiwagens met snippers liggen op het "Paterslaantje", in de grote kas en in de moestuin van Marie-Anne, bijv. onder bessenstruiken.

Het lastige is dat we bij de abdij heel veel snoeiafval van blad en dunne takken hebben. Die leveren weinig houtsnippers op, maar wel veel werk bij het snipperen. Het is helaas niet anders. Er ligt nog voor vele snipperdagen aan takkenvoorraad.

Takkenrillen bieden aan Egels, Padden, Muizen en andere kleine dieren een mooie beschutte overwinteringsplek. We zorgen ervoor dat er genoeg schuilplek voor deze dieren overblijft. Dat doen we o.a. door de takkenrillen minstens 1 jaar te laten liggen. De takken zijn dan droger en minder taai, zodat de machine ze beter kan verwerken. Al met al blijft het een arbeidsintensieve klus, waar we zeker tot begin 2021 mee bezig zijn.

En verder? Maaien, maaien, maaien, maaien. Watergeven, gieteren, sproeien, irrigeren. Composthopen omscheppen, compost gebruiken, etc. etc. Je verveelt je nooit in de abdijs tuin.

### **Maandelijks werkdagen**

Onlangs hebben we besloten om weer gewoon onze maandelijkse werkdagen te organiseren, natuurlijk wel 'Corona-proof'.

Dus noteer alvast maar in je agenda: Zaterdag 12 september, 10 oktober, 14 november en 12 december.

Op zaterdag 7 november doet de abdijs tuin mee aan de Landelijke Natuurwerkdag. Deze dag houden we 'klein'. Er is plek voor 10 nieuwe vrijwilligers en alleen voor enkelen van jullie als coach.



De zieken wens ik spoedige beterschap en vrijwilligers die ivm de Corona niet actief zijn wens ik een goede gezondheid, we missen jullie.



Gelukkig, mogen we weer vanaf september in de tuin werken, lekker en gezellig, maar er was niet alleen maar positief nieuws:

**Br. Frans**, onze vlinderbroeder, is op 17 september overleden. Meerderen van jullie



hebben de avondwake en/of de uitvaartplechtigheid gevolgd via streaming. Zoals je weet was hij achter de schermen een stimulerende kracht voor het behoud van vlinders en biodiversiteit binnen de abdijtuin. Ook heeft hij goede adviezen gegeven bij het vernieuwen van de vlindertuin in het voorjaar van 2017.

Tiny Brugge geeft voor de abdij regelmatig bezinningscursussen, met als thema "Spiritualiteit, Natuur en Aarde" en adviseert ons als tuingroep. Zij schreef het volgende in memoriam (ingekort):

### ***Vlinders van de ziel***

*Donderdagmiddag 17 september 2020:*

*warme zon, een boterham buiten,  
een vlinder strijkt neer, rust en opent zijn vleugels af en toe. Ik denk aan een gedicht van Ida Gerhardt:*

*(...) het was een dagpauwoog. En ieder zag  
de purperen gloed, die op zijn vleugels lag;  
de ogen, waar het etherblauw in brandt.*

*De inzet van broeder Frans voor de schepping was voor mij de reden om jaren geleden naar de abdij te reizen en hem te ontmoeten. Frans leidde mij rond in de abdijtuinen en toonde mij de vlinder- biotoop die hij met inheemse waardplanten had gevormd en de vele vlinderstruiken overal in de abdijtuin.*

*Elke keer als ik, in de jaren die volgden, in Egmond was, had hij iets te melden, een bijzonder artikel, een boek, een wetenswaardigheid. Elke keer, als hij in zijn rolstoel - trip trap - zover als mogelijk zelfstandig- mij zag, groette zijn pretogen mij met een warme glimlach.*

*Br. Frans schrijft in een kerstgroet eind 2019:*

*De schoonheid van de vlinder zelf is niet te evenaren,  
Zijn gestalte (...) doet ons Gods schepping ervaren.*

*Zijn vlindertuinen bloeien nog steeds onder de handen van vrijwilligers. Hij hielp mij met determineren van de vlinders op onze eigen levensakker. Broeder Columba leerde van hem waardplanten en ei-spiegels van vlinders herkennen. Ik laat bij een retraite, een wandeling door de abdijtuin altijd eindigen met een bezoek aan het broederkerkhof en als slot de vlindertuinen. Vlinders van de ziel: opstaan uit dat wat dood lijkt en je ingesponnen heeft. In alle schoonheid, eenvoud, waardigheid en veelkleurigheid.*

*Mijn diep respect voor zijn weerbaarheid in kwetsbaarheid en onzichtbare krachten,  
zijn gedichten, verhalen, zijn liefde, fladdert in vlinders door.*

*'Hun vlucht lijkt een wiekenschap,  
vol vreugde om nieuw leven.*

*Geen zorgen van: zijn wij in tel  
dat is hun om het even'.*

*(br. Frans, gedicht in: Mijn vlindertuin in vogelvlucht)  
Een diepe buiging voor zijn volharding, trouw en liefde.  
In verbondenheid, Tini Brugge, 20 september 2020.*

**Peter van Asselt**, een van de vrijwilligers van de abdij, verzorgt tijdens hoogfeesten en bijzondere gebeurtenissen de bloemstukken voor de abdij. Ook geeft hij door het jaar heen workshops rondom de thema's van de kerkelijke kalender, zoals (straks) Kerstmis. Hiervoor maakt hij zoveel mogelijk gebruik van bloemen en planten uit de abdijs tuin. Onlangs is hij geslaagd voor het eindexamen "Top Bloemstylist" aan het Clusiuscollege in Alkmaar. Zijn werkstukken hebben jullie afgelopen weken kunnen zien in het restaurant naast de abdijswinkel.

Peter wil graag de beide plantstroken langs het grasveld van de grote parkweide omvormen tot 'pluktuin', met een variëteit aan gewone, maar ook speciale bloemen. Wij helpen hem graag met advies en een helpende hand. Misschien is er onder jullie een vrijwilliger die graag wil meedoen met dit bloementeelproject? Hij hoort het graag!



### **Werkdag 12 september**

We hebben weer lekker met 17 personen in de abdijs tuin gewerkt.

Het grootste deel van de groep heeft geholpen met het opknappen van het parkeerterrein bij de kerk. Herman snoeide de Meidoorns onder "toezien oog".

De rest van de groep heeft o.l.v. Paul v/d Bosch de Rododendrons bij De Beek flink teruggesnoeid, met als gevolg een stapel takken van 2x2x3mtr (die we de week erop hebben verkleind tot een flinke berg nuttige houtsnippers). De Rododendrons zijn te groot geworden en we willen om de paar jaar een aantal struiken stevig terugsnoeien, zodat de vorm er weer in komt. Ook heb je nu weer een mooie doorkijk naar het abdijsgebouw.

Gelukkig had de imker mij de avond tevoren geleerd hoe de bijenkasten moesten worden afgesloten, zodat de snoeiers geen last van bijen hadden.

Na afloop hebben we nog lekker buiten kunnen zitten en Peter Koning heeft een gedichtenbundel uitgebracht en bij de nazit enkele persoonlijke gedichten voorgelezen uit "eigen werk".



#### 4. Oktober t/m december 2020

Op 10 oktober waren we met 11 personen. In de Bostuin is gras en opschot met de zeis een kopje kleiner gemaakt en daarna afgedekt met dekzeil. Geen gezicht, maar het blauwe dekzeil remt wel de groei van ongewenst nieuw gras. Bärbel is benieuwd effectief deze gewasbestrijding blijft.

Anderen hebben de PAX-tuin bij de oude ingang opgeknapt (en de composthopen aardig opgevuld) en overige vier hebben in het Vleugelpark o.a. bramen, vlier en haagwinde geruimd, waardoor hier weer veel licht en lucht kan doordringen tot op de bosbodem.



hoe

de

Op verschillende doordeweekse dagen zijn er ook enkele vrijwilligers actief met tuinonderhoud, zoals de moestuin, tuin van br. Cor en vlindertuin. Dus als je mee wilt doen, laat het ons weten.....



#### **Aanhangwagen opgeknapt**

Danny Beentjes heeft met enkele ander abdijvrijwilligers de aanhangwagen van de tractor opgeknapt. Onder de bak heeft het hefmechanisme ook een opknapbeurt gehad. De wagen is weer als nieuw. Wie durft 'm te gebruiken?

#### **Nog meer zaterdagse werkdagen?**

Gezien het toegenomen risico op Corona-besmetting is de Landelijke Natuurwerkdag van **7 november afgelast** door de gezamenlijke provincies.

De afgelopen weken laten nog steeds een hoog niveau van besmettingen zien. Daarom is, in overleg met de broeders besloten, in ieder geval **de werkdag van 14 november te laten vervallen**. Ook andere natuurorganisaties hebben hun vrijwilligersactiviteiten stilgelegd of geminimaliseerd. Het is jammer, maar veiligheid voor jullie en onze medemensen staat voorop. Hopelijk kunnen we elkaar weer treffen op zaterdag 12 december.

De zieken wens ik spoedige beterschap en vrijwilligers die i.v.m. de Corona niet actief zijn, wens ik een goede gezondheid, we missen jullie.

En..., zo mooi kan het zijn in de tuin =>



#### **Nieuwsbrief Groene Vrijwilliger**

Hierbij de link naar de "Nieuwsbrief Groene Vrijwilliger" van oktober:

<http://landschapnoordholland.m9.mailplus.nl/txt4301399/FyEhVGpMVKcPs6s>

Frits stuurde de onderstaand link (website "ecosystem restorationdesign") voor het maken van mini-bossen in Nederland. Een gratis Engelstalige workshop, met enkele tips voor wie bos wil planten:

[https://www.youtube.com/watch?v=mjuIsrekC10&feature=youtu.be&utm\\_campaign=Newsletter+-+general&utm\\_medium=email&\\_hsmi=102259543&\\_hsenc=p2ANqtz-\\_uTtMDKbE1uzk3k2G5I13VTtwhTGYGH8m1KclAuoPzIQh\\_vLf1oYweph4BBrw9jpk6DhRzEEp\\_UaGQSEtSg1TsJb5IRxw&utm\\_content=102259543&utm\\_source=hs\\_email](https://www.youtube.com/watch?v=mjuIsrekC10&feature=youtu.be&utm_campaign=Newsletter+-+general&utm_medium=email&_hsmi=102259543&_hsenc=p2ANqtz-_uTtMDKbE1uzk3k2G5I13VTtwhTGYGH8m1KclAuoPzIQh_vLf1oYweph4BBrw9jpk6DhRzEEp_UaGQSEtSg1TsJb5IRxw&utm_content=102259543&utm_source=hs_email)

## Werken in kleine groepjes

In deze Corona-tijd hebben we in kleine groepjes toch nog in de abdijtuin kunnen werken. Het geeft altijd weer een gevoel van saamhorigheid, rust en voldoening. Het is jammer dat de Landelijke Natuurwerkdag niet door kon gaan. De abdijtuin was gekozen voor de start van de provinciale dag, met de nodige publiciteit. Hopelijk volgend jaar wel. Ook de maandelijkse werkdag van 14 november kon helaas niet doorgaan.

Zoals jullie weten hebben we dit voorjaar (eigenlijk een beetje te laat) ongeveer 30 nestkastjes opgehangen als broedplaats voor vogels. Afgelopen periode hebben we deze schoongemaakt en gedesinfecteerd. Daarbij constateerde we dat 10 kastjes waren gebruikt om te nestelen en 5 om te "overnachten". Een leuk resultaat dus. Hopelijk hebben we komend jaar nog meer bezoekers.

Elk najaar baggeren we bladafval uit de Beek, een klusje van ongeveer 6 mensdagen. Het geleende waadpak hebben we meteen gebruikt om de Eendenmanden wat lager boven het water te plaatsen, waardoor ze hopelijk aantrekkelijker zijn om te nestelen.



Peter van Asselt heeft op vrijdag 4 december in "de cel van br. Frans" zijn bloemen-atelier: "Florias" geopend. Hij maakt bloemstukken op bestelling en vooral voor de abdij(kerk). Hij gebruikt overwegend bloemen en planten uit de abdijtuin. Hij mag



planten gebruiken uit de beide plantstroken langs het grasveld van de grote parkweide. Deze worden omgevormd tot bloemenstroken met een variëteit aan gewone, maar ook speciale bloemen. Afgelopen werkdagen is daar hard gewerkt aan het opschonen. Vruchtdragende struiken zijn overgeplant naar de Bostuin. Inmiddels is ca. 40% van de plantstroken opgeschoond en afgedekt met bladafval en compost.

Als het "van Corona weer mag" en er voldoende menskracht is, zijn de beide plantstroken in april hopelijk schoon en kan de bloemenweide worden ingezaaid en geplant.

Om het bloemenatelier beter bereikbaar te maken voor bezoekers hebben we enkele verhardingen gemaakt, zoals een "fietsenstalling". Ook is de weg langs het atelier opgeknapt. Al met al toch ook weer enkele dagen werk.



Op 22 december is door deskundigen van het Clusius-college een zieke eikenboom, vlak achter de Kapittelzaal omgezaagd. Enkele tuinwillingers hebben geholpen met opruimen en versnipperen van de takken.

Op verzoek van Liander is het pad naar het transformatorhuisje vernieuwd. Het oude pad, dat vlak langs de beukenhaag liep, had te gladde stenen. Storingsmonteurs van Liander moeten ook bij "nacht en ontij", bijv. als de stroom midden in de nacht in de hele omgeving is uitgevallen, veilig bij het transformatorhuisje kunnen komen. Voor het nieuwe paadje was er gelukkig nog een voorraad aan bruikbare oude ruwe klinkers.



In het Vleugelpark is een bospaadje aangelegd achter de oude vlindertuin br. Frans, waardoor het voor broeders en gasten aantrekkelijker wordt om hier te wandelen en te mediteren.

Misschien herinneren jullie je nog dat br. Thijs op 15 augustus 2019 vierde dat hij 50 jaar verbonden was aan de gemeenschap van de abdij van Egmond. Als tuingroep hebben we toen geld ingezameld. Jullie waren echter zo vrijgevig, dat er uiteindelijk 3 cadeaus van zijn gekocht: Een Perzikboom (sept 2019), 2 Eendenmanden in De Beek (maart 2020) en op 28 november jl. hebben we een Moerbeiboom geplant in de rotonde voor Deo Vacare.

Op 22 en 23 december is de provincie verder gegaan met het archeologisch (ultrasoon) bodemonderzoek op het terrein van de abdij. Ze komen meer en meer tot de conclusie dat het abdijsitein vroeger veel groter was dan algemeen wordt aangenomen. Op veel plaatsen zijn sporen van fundamenteen aangetroffen, zelf van een soort "slotgracht" om de abdij te beschermen tegen de invallen van de Friezen. Als het onderzoek klaar is worden wij als tuingroep ook "bijgepraat".

De POMmologische vereniging heeft een jaarverslagje gemaakt: Het was een goed perenjaar. Alle 50 perenbomen, vroegbloeiers en laatbloeiers, hingen overvol met gaaf en sappig fruit. Helaas was de appeloogst wat minder, maar uiteindelijk zijn er zo'n 690 flessen met heerlijk fris geurend sap geoogst (en via de abdijswinkel verkocht). Afgelopen jaar zijn er nog enkele appel- en perenrassen aangeplant. Ook zijn twee rijen met aalbessen vervangen. De boomgaard is nu "vol".



Op 12 december hebben we met enkele vrijwilligers gewerkt in de Pax-tuin. Anderen hebben in de moestuin paardenmest gemengd met compost en stro. Dat mengsel kan nu rijpen en volgend jaar worden toegepast in de



tuin. Al met al een klus voor "sterke vrouwen".

Langs Het Stet zijn de wilgen weer geknot, sommige wilgen hingen wel erg ver over het water...

### **Volgende werkdag?**

Nu we sinds 8 december een "Lock-down" hebben (tot 19 januari), lijkt het ons niet verstandig om de werkdag van zaterdag 9 januari door te laten gaan. Helaas, maar we moeten nu eenmaal voorzichtig zijn.

**Goede Kerstdagen, prettige jaarwisseling en alle goeds voor 2021.**

Hopelijk kunnen we elkaar weer snel en veilig treffen in de abdijtuin. Namens de broeders bedankt voor jullie inzet.

24 december 2020, Henk

